



HEIMWEE

(H)oorZINE



luister
neem mijn
HAND
ik ben
je gids

Zokaa



wel
kom

أَهْلًا وَسَهْلًا



het begin

winny
ang



het zaadje

nadia
babazia



het belang van thee

Winnie Ang:

“Je kan zoveel delen.

Er zijn zoveel mensen die thee meenemen.
Ik heb iets met jasmijnthee.

Er zijn verschillende theesoorten uit ver-
schillende windstreken.

En eigenlijk altijd een soort gelijk gevoel bij
het samen thee drinken,
rust nemen met mensen die je belangrijk
vindt.

Dat is iets heel universeels en dat is wel
schoon
als je dat samen kan ontdekken.”





ontmoeting 1

MET
HEIMWEE
DOOS
NAAR
GROEP

HEIM

verhalenronde



ontmoeting 2

WEE

HEIM
WEE
TERUG
NAAR
ACHTER
GAAN





Zokaa

jasmijn



Seham

huis
dak
jasmijn
onder zitten
Syrische koffie
Fairus
samen

Fragmenten uit
tweede
ontmoeting
NT2-klas





ledereen brengt
eigen
heimwee-
zakjes mee

maandag
30/01/23

@redstarline

oranje bloesem

welkom
zonder
praten



Asia

ruik

ontmoeting 3

iets
TASTBAAR
teruggeven

illustratie
van heimwee-object
kleurplaten
geurzakjes borduren
haiku's schrijven



JOUW HEIMWEE

Pak
Pen
of
Potlood

krijgt hier een PLEK

voet bad

KRUIDEN
ZEEZOUT
DROOGBLOEMEN
OLIE

VOET IS BASIS
van lichaam



MERCI

Het Red Star Line Museum vertelt verhalen over migratie. Vroeger en nu. Heimwee is een rode draad in migratie en tegelijkertijd een universeel gevoel dat we allemaal herkennen.

Gedurende twee jaar werkten we samen met mensen in de stad en in het museum om het gevoel van heimwee tastbaar te maken. We namen de tijd.

Met 'heimweedozen' nodigden we iedereen uit om via objecten, foto's, geuren en kleuren te vertellen over heimweeherinneringen. Dit (h)oorzine van kunstenaar Annelies Van Hullebusch geeft je een blik achter de schermen en neemt je mee op reis.

Audio en beeld (h)oorzine : Annelies Van Hullebusch
Concept heimweedozen: een project van Red Star Line Museum ontwikkeld door Winny Ang en Nadia Babazia
Gids doorheen de audio: Zokaa Zeno

Stemmen die hun verhaal vertellen:

- Seham Hzouri
- Asia El Kanfaoui
- Zokaa Zeno

Muziek: Michiel Van Cleuvenbergen

Eindmixage: Wederik De Backer

Feedback : Wanda Eyckerman en Leen Hulst

www.anneliesvanhullebusch.be

