

RED STAR LINE MUSEUM SPEELT

muziek die alles doet vergeten



Zohra komt naar België. Maar muziek uit haar thuisland vergeet ze nooit. De muziek doet haar denken aan haar kindertijd. De muziek geeft haar moed. De muziek doet haar alles vergeten. [Bekijk](#) het verhaal van Zohra.

Welke muziek doet jou alles vergeten? Meer dan 60 anderstaligen stuurden ons hun favoriete muziek. Cursisten van Open School Antwerpen, Open School Kaap, Open Inloop Taal, CVO Encora, CVO Vitant, LBC en bewoners van OC Linkeroever.

Ze vertelden ook waarom. Muziek roept emoties en herinneringen op. Muziek vertelt iets over je land. Muziek biedt houvast. Zeker als je ergens een nieuw leven opbouwt.

Laat je meeslepen door *'Muziek die alles doet vergeten'*. Beluister via [Spotify](#) of klik hieronder op de muzieknummers in de linker kolom en reis de hele wereld rond. Van Guinee tot Afghanistan. Van Bulgarije tot Somalië. Van Pakistan tot Oekraïne.



muziek die alles doet vergeten

Hamam Khayri Bibisamlik Ealeamiani - Yaeini Yallah	<i>"Ik voel me blij."</i>	Wattar uit Syrie
Le bonheur Djani Alfa	<i>"Maakt me rustig en doet me veel denken."</i>	Binta uit Guinee
Woy Man Behuda Ham Ahmad Zahir	<i>"Ik vind deze muziek leuk en is heel mooi muziek."</i>	Zahra uit Afghanistan
SEVDİM ALAMADIM MEHMET TANTIS	<i>"Dit muziek herinnert mij mijn kindertijd."</i>	Hatice uit Turkije
Koran	<i>"Omdat de woorden in de Koran mij optimistisch maken."</i>	Fatima uit Marokko
Dil kuyi Nurmuhammat Tursun	<i>"Omdat het u gemoedsrust geeft, kunt u uw hartslag horen."</i>	Abdulwakil uit Oost-Turkestan
Grito d'povo	<i>"Omdat die vertelt historie van mijn land."</i>	Manuela uit Kaapverdië
OONTIRA SAALAX SANAAG	<i>"Dat is mooie muziek uit Somalië. Dat doet mij denken aan de trouwfeesten daar."</i>	Yusuf Ismail uit Somalië
Je l'aime Fanny J	<i>"Dit is mijn favoriete muziek."</i>	Ayuba uit Sierra Leone
Hjart el ghorba Cheb Hasni	<i>"Klassieke Arabische muziek."</i>	Houria uit Marokko
Neswan El Bacharie Kinan Hammoud	<i>"Ik vind het mooi."</i>	Tamam Yousouf uit Syrië
African Queen 2Face	<i>"Omdat de muziek mij vreugde geeft."</i>	Eunice uit Nigeria

Afghani Rabab & Cello Yaron Peer	<i>“Dan word ik rustig van de muziek.”</i>	Hamid uit Afghanistan
Tesfa’ya Sinqey Abraham Afewerki	<i>“Deze muziek gaat over hoop, het doet me de moeilijke situatie vergeten die ik heb bewaakt.”</i>	Amine uit Eritrea
Nesrine Berdan Mardini	<i>“Ik word hier blij van.”</i>	Asia uit Syrië
Taktoka Jabaliya	<i>“Mooi.”</i>	Zakia uit Marokko
Tmnitey Abraham Afewerki	<i>“Muziek uit mijn land, muziek over de liefde, lekkere muziek.”</i>	Samson uit Eritrea
Mama Muslim	<i>“Het gaat over de moeder. Hij zegt: ik hou van je mijn moeder. En dat de moeder heeft alles gedaan voor hem en dat ze hem goed opvoedde tot hij groot geworden is.”</i>	Liman uit Marokko
We Daret El Ayam Oum Kalthoum	<i>“Omdat deze muziek me doet denken aan de goeie tijd van jaren 80 toen ik jong was.”</i>	Zakia uit Marokko
Shchedryk	<i>“Dit nummer doet me denken aan het vieren van Kerstmis in Oekraïne. Het is heel oud en authentiek. De componist Mykola Leontovych schreef op en arrangeerde in 1901 dit melodie voor het koor. De laatste keer heb ik het in Rome 2 jaar geleden gehoord. Twee muzikanten (een meisje met een viool en een jongen met een cello) speelden het op straat.”</i>	Svitlana uit Oekraïne
Dabogda Dino Merlin feat. Hari Varešanović	<i>“Het is de muziek uit mijn stad, Sarajevo. In het clipje zie je hoe mooi mijn stad is! De zanger heet Dino, dat is ook de naam van mijn zoon.”</i>	Bajramsa uit Bosnië

Qika e nanes Motrat Mustafa	<i>“Dit lied is in mijn moedertaal. Het gaat over moeders, om hen te bedanken voor hun goede zorgen. Het lied herinnert mij aan toen ik zelf klein was, met mijn zusje en hoe mijn moeder voor ons zorgde.”</i>	Bajramsa uit Bosnië
Radhita Billahi Maher Zain	<i>“Ik denk dan aan Marokko.”</i>	Nezha uit Marokko
Heesta Hooyo Yurub Geenyo	<i>“Ik denk dan aan mijn land, Somalië.”</i>	Faria uit Somalië
I Wanna Dance With Somebody Whitney Houston	<i>“Vrolijk dansen.”</i>	Antoine uit Senegal
Moya Strana Emil Dimitrov	<i>“Het lied wordt gezongen voor de emigranten van Bulgarije.”</i>	Slavka uit Bulgarije
Corona Farhad Darya	<i>“De beste zanger.”</i>	Shamim uit Afghanistan
Shabe Eshgh Hayedeh	<i>Mooie herinneringen aan deze zachte en triestige muziek.</i>	Farideh uit Iran
Gana El Hawa Abdel Halim Hafez	<i>“Het is rustig. Toen ik klein was, luisterde ik veel naar deze muziek.”</i>	Ayad
Bandar Najiba	<i>“Ik denk aan Afghanistan.”</i>	Wagma uit Afghanistan
To Parapono Elefteria Arvanitaki	<i>“Omdat het heel emotioneel is.”</i>	Christina Griekenland
Heroes Tonight Janji	<i>“Ik zet mijn hoofdtelefoon op en zet de muziek heel luid. Als ik techno luister, lijkt ik in een andere wereld te zitten. Ik zit dan in de ruimte en zie de sterren. Dat laat me alles vergeten.”</i>	Marwan uit Libanon
Smooth Criminal Michael Jackson	<i>“Ik hoor de beat graag.”</i>	Muna uit Somalië

Enta Ekhtart Tamer Ashour	<i>"Ik luister naar deze muziek als ik verdrietig ben, maar ook vaak als ik blij ben."</i>	Hossam uit Egypte
Lo Maan Liya Arijit Singh - Raaz Reboot	<i>"Het is romantische muziek. De woorden zijn heel mooi. Het raakt mijn hart. De muziek is soulful."</i>	Haseeb uit Pakistan
Aşıktu Hawaka Adel Jarrah	<i>"Als ik boos ben, word ik rustig van deze muziek. Mijn nonkel is gitarist. Hij heeft me al een beetje piano leren spelen, want er stond een piano in zijn huis. Ik wil graag nog beter piano leren spelen."</i>	Marwa uit Syrië
Why I Love You MAJOR.	<i>"Ik vind de inhoud van de liedjes heel belangrijk."</i>	Norine uit Suriname
Reason With Me Rudeboy	<i>"Deze muziek maakt mij blij."</i>	Véro uit Nigeria
Tu seras élevé DJ KEROZEN	<i>"Mijn zoontje begint altijd heel hard te dansen op deze muziek, daar word ik blij van."</i>	Magdaline uit Kameroen
Felaketim Mehmûd Berazî - Hunergeha Welat	<i>"Een liedje over alles wat er in het verleden gebeurd is met de Koerden. Voor iemand die ooit alles voor zijn land heeft opgegeven. Vroeger en vandaag. De pijn is hetzelfde."</i>	Eren Sömer uit Koerdistan
Merhaba şarkısı	<i>"Dit is een lied voor 23 april, dat is een feest voor de kinderen, we vieren de lente."</i>	Emine uit Turkije

MELEY Abraham Afewerki	Robel uit Eritrea
Emil Dimitrov Moya Strana	Shirin uit Bulgarije
Droub el Safar Seta Hagopian	Waleed uit Irak
200% Zoblazo Meiway	Elisabeth uit Ivoorkust
Omar Alahmad Fayrouz	Tamar uit Syrië
Kathaba Haitham Yousif	Omar uit Irak
Visa Paspor Tourist LeMC	Isabel uit België
Neeye Neeye song M Kumaran S/O Mahalakshmi	Gowsika uit Sri Lanka
GHETTO LOVE MAPACHA	Romano uit Tanzania
Oku-Ri-Elu-Ebo Felix Ugbekile	Maria uit Nigeria
Dabke Lebanon	Ghada uit Libanon
Scrubb	Chollada uit Thailand
Pakistan Gayi Kaaf Kangana - Neelam Muneer	Iftikhar uit Pakistan
lhokhar Kalsang	Kalsang uit India
Caramela Sexy Lady JABiD	Raghdaa uit Syrië



Hanghani Kaman Wi Kaman Elissa	Sara uit Marokko
Sista Charlotte Dipanda Ft. Yémi Alade	Charity uit Kameroen
Doost Daram Zendegi ro Sirvan Khosravi	Rozita uit Iran
Kibret Bereket	Senait uit Eritrea
Hafssa Da BAYEN ft. Salih Le Magicien	Hassan uit Marokko
MO TEMSAMANI AWID ADJOUN NI "IZRAN"	Fatima uit Marokko
afghan pashto mast attan	Zubair uit Afghanistan
Kadim Al Saher	Shaymaa uit Irak
Zaroori Tha Rahat Fateh Ali Khan	Wajid uit Pakistan
yeki Hast Morteza Pashaei	Reza uit Iran

